



Zij vertrok naar

# Australië



Joni van der Laan groeide op in Dwingeloo en woont bijna twaalf jaar met haar Ierse vriend Ciaran en dochters Bobbi van 4 en Orlaith van 2 bij Perth aan de westkust van Australië. Ze werkt voor de kindbescherming.

'We wonen op loopafstand van het strand. De temperatuur ligt in alle seizoenen aanzienlijk boven die in Nederland. Hierdoor leven we veel buiten. Als we de kans krijgen gaan we vaak de natuur in en over twee jaar gaan we een grote roadtrip rond Australië doen. Australië is zo ontzettend groot met heel diverse natuur, van sneeuw en bergen tot woestijn en tropische stranden.

Alhoewel het niet gepland was om te emigreren heb ik nooit spijt gehad. Ik heb hier een studie afgemaakt en een uitdagende baan, een fijn huis en lieve vrienden. Natuurlijk mis ik familie en vrienden, maar met internet is het makkelijk om in contact te blijven. Zeg nooit nooit, maar voorlopig zitten we hier nog goed op onze plek.'



# Chili

Zij vertrok naar



Elzelen Hoekstra uit Dwingeloo werd verliefd op een Chileen vertrok vierhalf jaar geleden naar Santiago, Chili. Daar startte ze een eigen onderneming met import van de Fatboy beanbag.

'Hoewel ik geen Spaans sprak besloot ik gewoon de winkels binnen te stappen om mijn producten te verkopen. Het was in het begin hard werken naast een fulltime baan als Engels docent. Sinds 1,5 jaar werk ik alleen nog maar voor ons bedrijf. Het merk Fatboy loopt al vier jaar en inmiddels zijn we ook met de import van andere merken begonnen.

De cultuurverschillen vond ik wel te doen, maar op werkgebied was het toch wel wat lastiger. Hier worden afspraken vaak op het laatste moment afgezegd, wat mondeling wordt besproken, wordt uiteindelijk vaak niet uitgevoerd. Mijn Chileense man heeft me altijd geholpen en gestimuleerd.

Ik vind het ondernemen superleuk en ik ben onwijs dankbaar dat ik het vertrouwen heb gekregen van de bedrijven in Nederland en Chili waar ik nu mee samen werk.'



# Zij vertrokken naar Zwitserland

Rob en Nanda Kleijn uit Diever vertrokken in juni 2010 naar Zwitserland met dochters Emma en Evie (toen 7 en 5 jaar oud), kat, hond en vissen. Zwitserland was het land van hun dromen, daar wilden ze wonen. In Saas Almagell, een prachtig bergdorpje op 1675 meter boven zeeniveau in het zuiden van Zwitserland vonden ze een huis en werk als verpleegkundige en kok.

'Het begin was niet makkelijk, vooral niet voor de kinderen die de taal nog niet spraken en hier niemand kenden. Na taallessen ging het snel beter met het vinden van vriendinnetjes en voelden ze zich meer thuis. We werden erg goed opgenomen in het dorp. Als je jezelf openstelt en meedoet met de activiteiten in het dorp word je snel geaccepteerd.

Het is heerlijk wonen hier, heerlijk rustig, geen stress. We kunnen onze lievelingssport skiën beoefenen wanneer we willen en we wonen vlakbij Italië. Nee, we willen niet meer terug naar Nederland.'

